

Welkom aan onze nieuwe leden: Michiels Jozef – Van Ingelghem Ann – Pattyn Ignace.



Kaarters en Rummikubbers als dat troef is heb ik heel goei kaarten. We komen samen op dinsdag 10 – 17 - **24** – 31/3 en 07/04 in Boekelheem om 13u00. De koffie/thee maken we klaar .**Op 24/03 houden we open deur voor alle beginners om met de bestaande groep kennis te maken en mee te spelen.** Graag een seintje dat je wil komen. Iedereen is van harte welkom om te wiezen en te Rummikub ben. Zet de eerste stap en kom langs.

Hobby maandag **9/03** . Iedereen is van harte welkom en de koffie/thee zetten we ook al klaar. Eigen werk meebrengen of verder helpen met de cd's. Begin om 13u30.



Hop, hop, de fiets op, voor de vrouwen is dat op vrijdag 13 en **27/3** . Vertrek aan de kerk om 13u00.

Voor de heren is dat op donderdag 5 – 12 – 19 – 26/03 en 2 en 9/4. Vertrek aan de kerk om 13u00. Iedereen op post en we maken er een gezellige namiddag van met zeker een rust en plas pauze tussendoor.



Petanque'ers geef het balletje maar een zoen dan kan je het zeker doen. Raak gooien telkens aan de sporthal op maandag 9 – 16 – 23 - 30/03 en 6/04 vanaf 13u00. Alle liefhebbers en kijkers en ook beginners zijn altijd welkom.



Lijndansen op woensdag 4 - 11 – 18 - 25/03 en 1 /04 in Boekelheem vanaf 19u00 tot 21u00 voor gevorderden, van 18u15 tot 19u00 voor de nieuwe groep instappers die dan later bij de groep gevorderden aansluiten. Instappen blijft steeds mogelijk.

Turnen Op maandag 9 – 16 – 23 – 30/03 zijn we allen terug in de sporthal om 9u00 tot 9u50.



Wandelen kijk hoeveel plezier hij heeft, wij zeker ook want we gaan wandelen op zaterdag 7 en 21/03 en 4/04. Op dinsdag 7/04 is er een Falos wandeldag te Retie. We komen samen om 13u00 aan het Boerke.



Das ons Mieke die zeker een strike gooit met de **Bowling** op **dinsdag 17/03** om 14u00 in de Buulse Bowling. Iedereen welkom ook beginners en sympathisanten. Op donderdag 26/03 is het senioren namiddag in de Buulse Bowling van 14 tot 17 h. Dubbel optreden van Phil Hunter en Remi et Rachel voor de prijs van **12€** inbegrepen 1 x koffie/thee + 1x gebak + aanwezigheidstombola. Ieder met eigen vervoer



Kubbspel We beginnen weer op dinsdag 31/03 en 7/04 met oefenen zodat we later onze trofee kunnen verdedigen. We doen dit samen telkens aan de Sporthal om 18u30. Beginners en sympathisanten zijn altijd welkom.

Kienen woensdag 18/03 deuren open om 13u00 **prijs 5 €**

Donderdag 5/03 in Parochiezaal Geel Larum een voordracht over “Achter de schermen van de wetstraat en de media” journalist Johny Vansevenant zal een boeiende vertelling doen over de analyse van de politieke toestand. Hij overschouwt ook het medialandschap en dat vanuit zijn ruime ervaring. Begin om 14u00 en ieder met eigen vervoer. Kostprijs is 4€.

Zaterdag 7/03 Dag van de vrijwilliger in Teunenberg.

Breng mee: een hoofdeksel naar keuze, want we maken er een plezant feest van.
Eigen soeptas en lepel meebrengen!!

Donderdag 12/03 in LDC Sprankel te Vorselaar om 14u00 een voordracht door Joeri Cortens over “**De levende tuin**” Wel dat is wat het moet zijn vogels, vlinders, bijen, bloemen enz. Vooral een tuin waar veel te beleven is. Kostprijs 4€ ieder met eigen vervoer.

Op 24/03 gaan onze “**Vrolijke vrienden**” weer optreden voor Ferm 50 plussers te Lille. Het zal daar ook zeker in de smaak vallen. Proficiat aan alle spelers en helpers.

Donderdag 2/04 in Parochiezaal te Geel-Larum om 14u00 een voordracht door Ilse Landuyt over “**Proper en puur!**” **Ilse** studeerde Romaanse Filologie en Politieke en Sociale geschiedenis van de Westerse Wereld. Met veel beeldmateriaal en anekdotes vertelt ze over geschiedenis zoals u het op school nooit gehoord hebt. Kostprijs 4 € ieder met eigen vervoer.

Donderdag 9/04 in LDC Sprankel 1 te Vorselaar om 14u00 een voordracht door Ria Van Bortel over “**Herinneringen koesteren**” Herinneringen, het enige paradijs waaruit we niet verdreven kunnen worden. Het is dikwijls het houvast in je leven bij een rouwproces, bij vrienden, bij ziekte.



Op woensdag 15/04 is ons Paasfeest. Pasen een mooie en vrolijke tijd met veel eieren en chocolade en veel liefde voor je vrienden en mede mensen. We gaan er dan ook weer een gezellige namiddag van maken met een hapje en een drankje en vermaak. We beginnen om 13u30 en de deuren gaan open om 13u00. De prijs voor deze namiddag blijft nog steeds **5€**. Ook onze langdurig zieke leden, WZC bewoners en 90+ers gaan we tijdens de Paasfeesten niet vergeten.

*Hoe meer je omgaat met positieve mensen
Hoe gelukkiger en rustiger je eigen leven is*

